

Klaras kalas



– dockteater

av Gunnar Steiner

Personer

KLARA
SURA DOCKAN
ÄNGELN
DRAKEN
KRÅKOR

© pegas 2015
www.pegas.se
070-999 56 43

1.

/i en berså eller liknande, kråkor långt borta/

KLARA

Hurra, hurra, hurra! Ja, må jag leva. Ja, må ...

SURA DOCKAN

Vad är det för ett oväsen?

KLARA

Jag är så glad, så glad!

SURA DOCKAN

Kan du inte vara det någon annan stans?

KLARA

Ja, må jag leva! Hurra.

SURA DOCKAN

Det går inte att sova.

KLARA

Sova? Klaras kalas! Jag fyller ju år.

SURA DOCKAN

Hur mycket då?

KLARA

Va?

SURA DOCKAN

Hur många år fyller du?

KLARA

Många.

EN SKO

Tre, fyra eller fem år?

KLARA

Ungefär. Hurra!

SURA DOCKAN

När är du född?

KLARA

Inte ska man sitta och räkna på sin födelsedag! Då ska det vara tårta och skattjakt.

SURA DOCKAN

Hur vet du att du fyller år just idag – om du inte vet när du är född?

KLARA

När jag vaknade i morse kände jag som en stor varm deg i magen. Först förstod jag inte vad det var. Sen fattade jag att jag var glad – och det måste betyda att jag fyller år! Klaras kalas!

SURA DOCKAN

Du kan ha ätit något olämpligt.

KLARA

Var ska jag ställa alla presenterna – överraskningarna!?

SURA DOCKAN

Vilka har du bjudit?

KLARA

Jag skrev ett inbjudningskort: "Kom till Klaras kalas. Tag med presenter! Skicka vidare." Sen vek jag ihop kortet till en liten svala, gick ner till grindstolparna, och kastade iväg den. En vindpust tog svalan. Några kråkor följde efter. Presenterna ställer jag här: det är gott om plats. Och tårtan, det kan bli flera tårtor? – Där! Var är alla ljus och serpentiner?

SURA DOCKAN

Fråga inte mig?

KLARA

Skynda dig och köp serpentiner. Alla kommer snart. Skynda dig! /SURA DOCKAN ut/ Glöm inte dina presenter. Blått papper med guldsnöre! Så ... nu sitter jag här och väntar på att kalaset börjar. Jag älska överraskningar! Ja, må jag leva. Klaras kalas. Hurra ...

/tiden går .../

2.

/ljud från ett änglaspel: en ängel kommer in/

KLARA

Födelsedagskalas.

ÄNGELN

Änglar fyller inte år.

KLARA

Jag fyller år. Varför fyller änglar inte år?

ÄNGELN

Vi är så fladdriga. Vi skulle aldrig veta när vi fyller år.

KLARA

Du får i alla fall komma på mitt kalas!

ÄNGELN

Å tack! ... Hur mycket fyller du?

KLARA

Man räknar inte på kalas!

ÄNGELN

Vad *gör* man då?

KLARA

Går på skattjakt, äter tårta och ger bort presenter.

ÄNGELN

Får jag presenter?

KLARA

Det är *mitt* kalas. *Jag* ska ha alla överraskningar. Kan du flyga?

ÄNGELN

Lite ...

KLARA

Du får flyga på *mitt* kalas?

ÄNGELN

Det är jobbigt att flyga: ... stora vingar, små muskler.

KLARA

Kan du inte flyga?

ÄNGELN

Några minuter. Sen blir jag väldigt trött.

KLARA

Flyg upp en bit och se vilka som kommer.

ÄNGELN

Jag kan ramla ner.

KLARA

Änglar kan väl inte slå sig?

ÄNGELN

Jo! Vi får små blåmärken över hela kroppen.

KLARA

Men flyg upp och se vilka som kommer!

ÄNGELN

Vi har ganska dålig syn.

KLARA

Skynda dig!!

/ängeln lyfter/

ÄNGELN

Jag tror, jag ser, fyra kråkor ...

KLARA

Har de några paket?

ÄNGELN

De sitter bara högst upp i en björk och glör.

KLARA

De väntar nog på ... paketbussen.

ÄNGELN

Jag ser ingen buss. Men, något vitt ...?

KLARA

En fallskärm med paket?

ÄNGELN

Nej, det är ett papper som flyger i vinden.

KLARA

En skattkarta?!

ÄNGELN

/fångar ett papper/ Ja, ... det är visst en ... karta.

/ängeln ner/

KLARA

En skattkarta! Hurra. Läs, läs!

ÄNGELN

Mina glasögon! Så ... Ja?! Det är en skattkarta!

KLARA

Jag visste det! Nu blir det skattjakt! Läs, läs!

ÄNGELN

"Riv kartan i sex bitar. Rita ett kryss på gömstället. Göm fyra bitarna under en sten. Ge hälften av femte biten till en kråka och den andra hälften till tre kråkor. Låt dem sedan byta bitarna och gräva ner bitarna i en kohage. Släng den sjätte biten i en soptunna. Nu kan du börja skattjakten."

KLARA

Nej, det går inte. Ingen skattjakt ... inget kalas?!

ÄNGELN

Gråt inte – då börjar jag också gråta. Och det stänker på mina glasögon. /snyftar/

KLARA

Jag tycker om dig ... i alla fall.

ÄNGELN

Varför då?

KLARA

För att du är ... så fladdriga och inte vet när du fyller år.

ÄNGELN

Änglar föds inte. Plötsligt bara finns vi bara! Sen kan vi försvinna som dagg när solen börjar skina ... och så en dag är vi där igen. Det går inte att hålla reda på.

KLARA

Men det känns väl i magen när ni fyller år?!

/släpande ljud, kråkor/

ÄNGELN

Hör du? Det låter som ... om någon släpade ... någonting fjälligt.

KLARA

Ett fjälligt paket?

/ett rytande/

KLARA

Vad är det?

/ljudet från en eldkastare, kråkor kraxar gällt/

KLARA

Nu är kråkorna stekta och paketet har brunnit upp!

/ljud av vingar/

KLARA
Kan stekta kråkor flyga?

ÄNGELN
Vad är det som har fjäll, släpar sig fram eller flyger och sprutar eld?

KLARA
En fladdermus med halsbränna.

ÄNGELN
Nej! Det måste vara en ...!

3.

/Sura dockan in/

SURA DOCKAN
Tårta! Ljus och serpentinerna? Jag hade ju inga pengar.
... en ängel!? Då behövs det inga ljus.

ÄNGELN
Jag är inte nån slags Lucia.

SURA DOCKAN
Det kommer att bli dyrt det här.

KLARA
Mitt kalas *ska* kosta mycket pengar.

SURA DOCKAN
Jaja, du betalar.

KLARA
Betalar? Ska man betala ... för *sitt eget* kalas?! /skriker/
Jag vill *ha* mitt kalas!

/ljud från draken, kråkor/

SURA DOCKAN
Vem har parkerat ett *fjälligt* köttberg mellan grindstolparna.

KLARA
Neej ...

SURA DOCKAN
Det hade en vulkan högst uppe!

ÄNGELN

Och vingar kanske?

SURA DOCKAN

/nickar/ Jag fick sparka undan det.

ÄNGELN

Det måste vara en DRAKE!

/ljud från draken/

SURA DOCKAN

Ååneej, jag har sparkat på en drake! Jag är rökt!

ÄNGELN

Vad ska vi göra?

KLARA

Mitt kalas!! Tårta, serpentiner ...

/Draken ryter, rök; ängeln försöker flyga sin väg./

ÄNGELN

Den kommer att grilla oss!

SURA DOCKAN

Nu är det kokta fläsket stekt!

/rök väller in/

DRAKEN

/utanför/ Jag är bjuden på Klaras kalas!

KLARA

Har du några presenter med dig?

DRAKEN

Varför det?

KLARA

Det stod ju på inbjudningskortet!

DRAKEN

Jag kan inte läsa!

SURA DOCKAN

Hur vet du då att det är kalas?

DRAKEN

Kråkorna berättade. Jag kommer inte in mellan grindstolparna! Jag älskar kalas! Jag tänder alla tårtljus i en enda utandning!

KLARA

Du får inte komma utan presenter!

DRAKEN

Va? Får jag inte vara med? /våldigt rytande/

ÄNGELN

Jojo ... Om du lovar att inte spruta eld.

DRAKEN

Lite rök?

ÄNGELN

Våldigt lite!

DRAKEN

Som en nysning?

KLARA

Jag vill ha presenter! Överraskningar i blått papper och ...

DRAKEN

Jag har guld.

KLARA

Guldsnören?

DRAKEN

Nej, guldringar, smycken, guldtackor, tänder ... jag menar guldtänder.

ÄNGELN

Med guld kan du köpa vad du vill!

KLARA

Då vet jag ju vad jag får! Det är själva överraskningen jag vill ha.

4.

/Hiskeligt stoj från kråkor/

KRÅKAN/ORNA

Här kommer vi! Smartaste i Hackebackeskogen. Presenter i massor.

SURA DOCKAN
En!

KRÅKAN/ORNA
Var inte småaktig! Blått papper med guldsnöre.

ÄNGELN
Hur visst ni det?

SURA DOCKAN
Fjäsk.

KRÅKAN/ORNA
Vi lyssnar i vinden och drar slutsatser.

KLARA
Får jag presenten?!

KRÅKAN/ORNA
Hopp, hopp. Tårta först – present sen.

SURA DOCKAN
Ja, hur var det med tårtan?

ÄNGELN
Jag som älskar serpentiner!

KLARA
Inga ljus – inget kalas. /hulkar/

KRÅKAN/ORNA
Vad bölar hon för? Vi är smarta och vi bölar aldrig.

ÄNGELN
Draken! Vi frågar draken!

KRÅKAN/ORNA
Det har vi redan tänkt på.

ÄNGELN
Vad sa han?!

KRÅKAN/ORNA
Vi har redan tänkt på det, sa vi.

ÄNGELN
Herr Drake!!

DRAKEN
Jag heter Fafner.

ÄNGELN
Varför det?

DRAKEN
Det är bättre än Frans.

ÄNGELN
Skulle herr Fafner vilja vara så vänlig att flyga ner till handelsmannen bod och köpa en tårta ...

KRÅKAN/ORNA
Två!

ÄNGELN
Varför det?

KRÅKAN/ORNA
Två är mycket bättre än en. Dubbelt så bra.

ÄNGELN
Och serpentiner och ljus. Herr Fafner kan väl betala med några tänder.

DRAKEN
Guldtänder?

ÄNGELN
Ja.

DRAKEN
Bra! Då blir jag av med några tänder. Det känns så fånigt att flyga omkring med en påse tänder runt halsen.

/Draken flyger iväg under stort dån, tystnad, draken kommer tillbaka./

SURA DOCKAN
Gick inte det där väldigt fort?

KRÅKAN/ORNA
Vi veeet svaaaret! Eftersom drakar inte finns ... så kan de flyga hur fort som helst. Vi är väldigt smarta.

/Tårtor, ljus och serpentiner in/

SURA DOCKAN
Kan de handla hur fort som helst?

KRÅKAN/ORNA
Självklart. Det ena följer av det andra.

ÄNGELN

Nu tycker jag att vi hurrar för Klara som fyller år!

KRÅKAN/ORNA

Hur mycket då?

ÄNGELN

Ett fyrfaldigt leve ...!

KRÅKAN/ORNA

Fyra år alltså. Smaaart!

ÄNGELN

Hurra, hurra, hurra, hurra!

KLARA

Ja, må jag leva, ja må jag leva ...

Presenten!

KRÅKAN/ORNA

Tårtan.

DRAKEN

/ryter till/ Presenter kommer alltid först!!

KRÅKAN/ORNA

Självfallet – presenter först.

KLARA

Vilket vackert paket ... blått papper och guldsnören. Och inuti, en överraskning. Man vet aldrig vad som döljer sig! Vad som helst. Det är överraskningen jag älskar!

KRÅKAN/ORNA

Vi vet!

/Klara öppnar paketet./

KLARA

Å, ett, ett ...

KRÅKAN/ORNA

Kråkäg!!

/Klara danser med ägget/

KRÅKAN/ORNA

Försiktigt, det är nog ruttet inuti.

KLARA

Ett kråkäg! Det hade jag aldrig kunnat tänka mig. Det var precis, var jag absolut **inte** behöver.

KRÅKAN/ORNA

Det var väl det vi visste.

KLARA

Åå, det känns som varm deg i magen. Nu blir det tårta!

DRAKEN

Jag då? Får inte jag vara med? Jag har ju betalat kalaset.

SURA DOCKAN

Han sitter väl fast mellan grindstolparna igen.

ÄNGELN

Herr Faffner, vi kommer till er.

/Alla ut, sjungande "Ja, må hon leva"./

SURA DOCKAN

Kalas mellan stolpar? Stolpkalas. Stolpigst kalas ...

/ut/

— RIDÅ —